

Ευχαία επί τω νέω έτει

written by Άννη Νούνεση | 31.12.2023



Καλή χρονιά!

Από την κουζίνα ακούστηκε ένα μμμ. Το συνήθιζε η γριά, αντί κουβέντα ολάκερη τη μπόρουνε το ου.

“Πιάκε μου το μαζενί”, ακούστηκε στη συνέχεια η φωνή της.

Η νύφη κατάλαβε σέησε θα επακολουθούσε.

“Πιάκε μου, μάτια το μαζενί” , συνέχισε η πεθερά.

“Δεν είναι στη σκατζιά που το βάνεις η ίδια, στο ντουλαπάκι κάτω από το ρομπινέτο τόχω, σκιάχτηκα μη γένει κάνα τερεμότο και τούρθει του ίδιου στο πάτερο και τονε στείλει σύσκαρο στον Άγιανόπουλο.

Αλήθεια εσένανε που θα σε χώσουμε, ξέρουμε; Όχι τίποτις αλλά έλα εμεγάλωσες και α σούρθει κάτι όλο με μιας να μη ψαχνώμαστε ύστερο μομέντο. Εγώ δεν έχω ανάγκη, εξ άλλου το έχω αφήκει ιμπένιο να με κάψουμε και ας τσι κάμουμε τσι στάχτες αλυσίβα.

Τηνε θυμήθηκες τη Χρυσάνθη που ερχόντανε για τη μπουγάδα; Περισσότερο έτρωε αυτή μαρέντα παρά να κάμει γκιορνάδα. Τσήλεες να φροκαλίσει και σούλεε εγώ μαι για τδι ντεμέλες, μένο μάλε τσίκανε πιόμπες. Τσου σημερινούς γιατρούς μου θυμίζει. Πας που σου πονεί το αυτί και σε στέρνει σε άλλονε γιατί αυτός λέει κοιτάζει μόνο τη δεξιά τη βεντερούγα.

Η νύφη κατέβασε το μαζενί. “Τι το θέλετε μητέρα;” ρώτησε.

“Να μπρουστουλάρω το ρεβύθι” είπε .

“Μητέρα να σας φέρω το μπρουστουλί ” τότε αν και έχουμε καφέ.

“Δε θα μου πεις εσύ πως θα ψήσω το καφέ ” βάρθηκε να τρώεται η πεθερά. “Και άναψε την πυρίνα έφερε ο πατέρας μου ένα σακί λιόστο, γιατί λέει είναι ακριβό το ρέμα” .

“Μάλιστα μητέρα ” είπε η νύφη πηγαίνω.

” Που πας ” ; ρώτησε η πεθερά.

Να σας φέρω τον καφέ σας απάντησε η νύφη, από του Τζαρουγκιάν.

“Όχι , δε θέλω καφέ από του Τζαρουγκιάν αυτός είναι αριστερός, καφέ θα παίρνεις πάντα από του Μαρκοσιάν”!

“Μα μητέρα είναι φίλοι, τι πειράζει “;

“Αυτό που σου λέω, για τελευταία μέρα του χρόνου ότι σου λέω θα κάνεις.

“Νούμπουλο από του Φαναριώτη, ψιλικά από τη Καρσιάν, καφέ από του Μάρκου.

Ψάρια από τα ψαράδικα, κρέας από του Ατσοπάρδη, ψωμί από του Γιαννούτσου,

βούτυρο από του Ασάνη, βιβλία από του Βλάχου, παιχνίδια από του Τσώρη, γλυκά από του Μουτσόπουλου, λάδι από του Καλούδη και αν σου χαλάσει η τσάντα στου Βαραγγούλη.

Μάλιστα μητέρα καλή χρονιά θα έχουμε από έτσι, μόνο καφέ θα βρούμε να αγοράσουμε !!!