

# Γυρνάμε πίσω έναν αιώνα και βάλε

written by Kopronymous@Delfinous | 13.06.2023



Design: mUtUS

Η ιστορία που έγινε τις προάλλες και πήρε έκταση χάρη στα κοινωνικά δίκτυα, δείχνει ότι οι δεξιούληδες νεοφιλελέρες μέλη ιν κόρφου έχουν πάρει φόρα και δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα.

Γιατί, σου λέει, έχουμε το μαχαίρι άρα τρώμε και το πεπόνι.

Α... θυμόσαστε !

Πριν τέσσερα χρονάκια η Λουμινόζα είχε πει τη φοβερή ατάκα ότι δηλαδή: «αφήνει έξω από το Δημαρχείο την κομματική της ταυτότητα».

Φυσικά κανένας νοήμονας Κερκυραίος δεν τη πίστεψε (εξαιρείται η δημοτική της ομάδα και πάρτε το όπως θέλετε), οπότε κι αυτή είπε σιγά μη σας λογαριάζω. Θα κάμουνε προκοπή οι δικοί μου και οι ρέστοι δε πα να κόψετε το λαιμό σας. Έτσι με τη φιλότιμη βοήθεια του Ρισελιέ του Ευσεβούς, του μικρού Νικολά του πολυτεχνίτη κι ερημοσπίτη, του μικρού Σερίφη του Χωροφύλαξ και αστφύλαξ, καθώς και του εντεταλμένου για τις τραπεζοκαρέκλες έκαμε τη πόλη να μη μπορεί να διαβεί και να μείνει άνθρωπος.

Εγινε ότι έγινε και πήγε η ιστορία με τη μουσική στην επιτροπή του 152 και περιμένετε το πόρισμα.

Όμως τις προάλλες που ήταν εδώ κάτι υπουργοί, έγινε ένα ωραίο σκηνικό που δείχνει για μια ακόμα φορά ότι οι δεξιούληδες θεωρούν ιδιοκτησία τους το Δήμο της Κέρκυρας.

Έτσι, συναντήθηκε ο κύριος πρώην υπουργός με αυτούς που θέλουν να κάμουν την παλιά πόλη της Κέρκυρας νάιτ κλαμπ ώστε να προκύψει... ανάπτυξη και πολιτιστική πρόοδος (λένε και τέτοια οι αθεόφοβοι).

Τη σεμπριά έκανε σίγουρα η Λουμινόζα.

Σου λέει δικός μας είναι ο Δήμος και το Δημαρχείο, κάνετε ότι θέλετε και βάλτε το χεράκι σας να με ξαναβγάλετε δήμαρχο για να βάλω κι εγώ το χεράκι μου να ξεπουληθεί όλη η παλιά πόλη.

Θα την κάμω να ωχριά μπροστά της η Μύκονος το βραχάκι, να φαίνεται σα χωριάτικη ντίσκο.

Μόλις όμως έπεσε το σχετικό κράξιμο, ανέλαβε να καθαρίσει ο πρώτος σε σταυρούς και καθάρισε μεγαλοπρεπώς διευκρινίζοντας ότι ο κύριος πρώην ναυαρχούκος συναντήθηκε μεν με φερέλπιδες νυκτερινούς επιχειρηματίες αλλά αυτοί ήταν στελέχη του κόμματός του. Ειλικρινέστατος ο πρώτος σε σταυρούς, στην ουσία παραδέχτηκε ότι το Δημαρχείο είναι δικό τους, του κόμματος, και κάνουν ότι γουστάρουν.

Άμα θέλουν το κάνουν κομματικό γραφείο και δε πα να φωνάζουμε οι ρέστοι.

Εύγε, ειλικρινέστατοι και τίμιοι στα πιστεύω τους που συνοψίζονται στο «ό,τι γουστάρουμε κάνουμε και άμα σας αρέσει».

Για να θριαμβεύσει μάλιστα πέταξε και το ΧΟΝΤΡΟ ΨΕΜΑ ότι ο άλλος υπουργός μίλησε με το σύλλογο παλιάς πόλης, κάτι που δεν είχε γίνει μεν αλλά ας πούμε σου λέει εμείς το ψέμα και κάποιος χάνος θα το χάψει.